



Velkomstalliancen

- Fra nr. 65 til verdensklasse

Et håndtryk, en kop kaffe og tre spørgsmål. Mere skal der ikke til før et nyt eventyr kan starte. Hver dag møder vi nye borgere, vi ikke kender. På arbejdspladsen, over hækken, i supermarkedet, på fodboldbanen, i skolegården, i kantinen, på gaden. Velkomsten er altid det første skridt mod et ny venskab og godt samarbejde. En velkomst og en invitation til fællesspisning, fodbold, forældreaften eller en fælles frokost på arbejdspladsen er starten på at to mennesker lærer sprog og kultur hurtigere og sjovere.

Velkommen til Velkomstalliancen

Danmark har brug for alle de holdspillere, eksperter, studenter og medmennesker, der kommer til landet. Så lad os byde ordentligt velkommen, til de nye borgere som er her og har lyst til at indgå i vores fælleskab!

- Velkomstalliancen er en bevægelse af virksomheder og organisationer, der vil forene, forstærke og udbrede de gode velkomster. Vi tror på at alle nye borgere, der hurtigt oplever, at de er velkomne i hele vores land og i mange af vores fællesskaber, vil bidrage ved at løfte arbejdet, deltage i foreningen, gøre skolen bedre, skabe liv i byen og skabe mere tryghed, hvor vi bor.

Gode velkomster har givet Danmark mange verdenssucceser

Vi danskere har altid søgt ud i verden og budt verden velkommen med kunst, filosofi, øl, skibe, service, vindmøller, pumper, mad og sportspræstationer. Vi har alle dage vist verden, at Danmark er et samfund fyldt med tryghed, hygge, handlekraft og massevis af foreninger og fællesskaber, hvor alle er lige. Samtidig har vi taget imod verden med nysgerrighed og videbegærlighed og taget verden med hjem i vores liv. Vi spiser mad fra alle verdenshjørner, opdager verden gennem film, litteratur og kunst, og vi stifter familier og gør forretning med mennesker fra hele verden. Når vi har rakt hånden ud, har andre taget imod den og os.

Få handlinger som gør en stor forskel

Det er ikke alle, der mødes med hyggelige, selvironiske, nysgerrige og åbne velkomster og håndtryk. Danmark er i dag nr. 65 ud af 65 målte lande, når man måler på følelsen af, at føle sig velkommen. Vi skal væk fra bunden og op i toppen af lande, der tager godt imod nye borgere. Nye borgere, der føler sig velkomne, vil ikke bare opleve færre problemer og koste samfundet mindre, de vil samtidig øge trygheden, styrke sammenhængskraften og påvirke vores fælles bundlinje positivt.

Et håndtryk, en kop kaffe, en invitation og et godt grin er nøglerne til vores gæstfrihed. Enhver af os kan give det velkomst-håndtryk, der byder velkommen til vores fællesskaber.

Vi byder velkommen! – til nye naboer, nye iværksættere, nye kollegaer, nye studerende og undervisere og alle nye medborgere, unge som ældre, der vil bidrage til nye store eventyr i vores lille eventyrland.

Vi starter med et håndtryk, en kop kaffe og tre spørgsmål.